

De wolk schuift voor Jezus en de discipelen zien Hem niet meer. Toch zijn de discipelen blij.

Geen gewoon afscheid

Jezus gaat afscheid nemen van Zijn discipelen, maar dit is niet zomaar een afscheid. Hij geeft hen Zijn zegen mee en dat maakt dat de discipelen niet verdrietig zijn, maar juist vervuld met grote blijdschap.

Van wie word jij blij als je alleen al aan hem/haar denkt?

.....

Hoe komt het dat je blij wordt van hem/haar?

.....

.....

Vertel in je eigen woorden waarom Jezus teruggaat naar Zijn Vader.

.....

.....

Wat zeggen de engelen tegen de discipelen?

.....

.....

Hoe merk jij dat Jezus tóch dichtbij je is?

.....

.....

Ook jij mag ontdekken dat je een zegen in deze wereld mag zijn en zo de zegen van Jezus mag doorgeven aan anderen!

PREEKBOEKJE

Naam:

1 Petrus 1 vers 8



Soms is iemand niet bij je, maar als je aan hem of haar denkt, wordt je heel blij. Van wie word jij blij? Teken hem of haar. Hoe komt het dat je blij wordt van hem of haar? Teken dit erbij.



Wat hiervoor gebeurde: Jezus werd gekruisigd. • Jezus is opgestaan uit de dood! • Jezus verschijnt aan de vrouwen en aan de Emmaüsgangers. • Jezus verschijnt aan de tien discipelen.

PUZZELEN

Zoek de woorden in wolk.

AANBIDDEN	HEMELVAART	VERKONDIGEN
AFSCHIED	JEZUS	VREUGDE
ALTIJD	KONING	WEGGAAN
BLIJDSCHAP	ONZICHTBAAR	WOLK
DANKEN	OPGENOMEN	ZEGENEN
DICHTBIJ	VADER	
DISCIPELEN		
GEEST		
GEZEGEND		
HEILIG		

